

Drie samenwerkingspartners vertellen over waarom zij kiezen om zich te verbinden aan Humanitas.

LIONS CLUB AMSTELVEEN – Robert Klinkert, Peter Verhoeven

Barbecue bij de Kindervakantieweken

Peter: “De kinderen die meegaan met de Kindervakantieweken hebben vaak een rugzakje. Veel dingen gaan niet vanzelf in hun leven en daarom is het zo belangrijk dat ze ieder jaar iets hebben om naar uit te kijken. Dat is die ene week vakantie.”

Robert: “Bij de Lions Club geven we nooit alleen maar geld aan goede doelen. We willen ook zelf iets doen. De Kindervakantieweken passen daar prima bij.”

Peter: “Een lokale slager bij ons uit Amstelveen stelt voor een schappelijke prijs een ‘aangeklede’ barbecue beschikbaar en wij bekostigen de rest. Ieder jaar rijden we met een man of vijf naar Voorthuizen om voor zo’n tachtig kinderen en hun begeleiders een lekkere barbecue te verzorgen.”

Robert: “Als de hamburgers op het vuur gaan, staan ze al om ons heen te dringen. Die gezichten van de kinderen alleen al zijn een beloning. Tegelijkertijd raken de verhalen die ze vertellen ons ook diep. Dan realiseer je je dat we vaak te weinig oog hebben voor het verborgen leed dichtbij.”

Tekst: Linda Huijsmans
Fotografie: Harry Brieffes

UITGEVERIJ LEMNISCAAT – Jean-Christoph Boele van Hensbroek

“Geef een boek cadeau”

“Ons ideaal is dat alle kinderen in Nederland tussen mooie boeken kunnen opgroeien. Een kwart van de kinderen gaat met een taalachterstand naar school en rond de tien procent komt er laaggeletterd weer vanaf. Om daar iets aan te doen hebben we de Stichting Geef een boek cadeau opgericht. Ieder jaar kiezen we een jeugdboek en een peuterboek dat we in oplages van een paar honderdduizend exemplaren laten drukken zodat ze voor € 2,50 te koop zijn in de boekwinkel. Dit jaar waren dat bijvoorbeeld *Kruistocht in Spijkerbroek* en *Kikker is Kikker*. Omdat voor veel mensen de drempel naar een boekwinkel nu eenmaal hoog is, zoeken we samenwerking met bevlogen partners als Humanitas. Afgelopen jaar hebben 51 Humanitas-afdelingen 3606 exemplaren van deze boeken aangevraagd. De vrijwilligers halen ze op in de lokale boekhandel en zorgen ervoor dat ze terecht komen bij de kinderen. Lezen is niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, maar ook gewoon hartstikke leuk. Wie leest, maakt zijn wereld groter en maakt dingen mee die in het echt niet kunnen. Die ervaring gunnen we iedereen.”



VAN LANSCHOT KEMPEN – Sander Boleij

Partner van Thuisadministratie

“Wij werken dagelijks voor vermogende klanten, maar we willen meer doen dan alleen beleggen. Daarom werkt Van Lanschot Kempen mee aan het project Thuisadministratie van Humanitas. Onze medewerkers melden zich vrijwillig aan en krijgen bij Humanitas een intake en een introductie cursus. Hoewel ik goed thuis ben in financiële onderwerpen heb ik daar veel van geleerd. Hoe de schuldenindustrie in elkaar steekt bijvoorbeeld, en hoe je een deelnemer weer grip op de administratie kan geven, zonder meteen alles over te nemen. Dat laatste is lastig hoor. Je moet echt op je handen gaan zitten en ze ruimte geven het op hun eigen manier te doen. Alles digitaal vastleggen, of alles in mappen? Schulden sorteren op alfabet of op de omvang van het bedrag? Het maakt niet uit, als het maar werkt. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat hij of zij het weer zelf kan. In veel gevallen lukt dat. Dat maakt Thuisadministratie zo waardevol; voor de deelnemer, maar ook voor mijn collega's en mijzelf!”